

Een schuld van € 50.000, vijf kinderen, en een deurwaarder die staat te zwaaien met een uitzettingsbevel. De Almeerse Matilda maakte het mee én wist het tij te keren!

TEKST: ILSE RUIJTERS FOTO'S: MAARTEN FEENSTRA

'IK LEER MIJN KINDEREN GROOT TE DROMEN'

Sparen met stuivers

Ik hoor het u denken: een halve ton schuld, dit artikel kan alleen maar gaan over iemand die slecht met geld is. U heeft het mis.

Matilda Onvlee is in dit nummer van Dichter bij de Held om de Hoek omdat ze juist weet hoe ze met geld om moet gaan. Tijdens haar strijd uit de schulden te komen, ontwikkelde ze een spaarplan voor kinderen, vond ze creatieve methoden om haar schuldeisers tevreden te stellen en schreef ze een manuscript over financiële gezondheid. Matilda: 'Ik heb € 700 in de maand te besteden, maar kan alles kopen wat ik wil.'

SCHULD Hoe is het mogelijk dat iemand zo'n grote schuld opbouwt? 'Het klinkt misschien raar, maar het is ongemerkt gegaan,' vertelt Matilda. 'Mijn partner regelde de financiën, het werd crisis en onze dansschool ging failliet... Ik dacht, dat sparen komt nog wel. En: wat weet ik nu van geld af, laat hem het allemaal maar regelen.' Ze trekt haar jongste op schoot, ze zit in-

middels in de schuldsanering en is door schade en schande wijs geworden. 'Ik heb het echt moeten leren, met geld omgaan. Maar nu kan ik het. En goed ook! Jongens, vertel eens hoe het hier werkt?' Ze kijkt haar kinderen aan, de jongste is drie, de oudste is veertien. Haar partner is gelukkig haar ex geworden.

ROMANTISCH BED Jaimy-Lee van 11 haalt enthousiast haar spaarpotten van boven. Inderdaad, meervoud. Vol trots laat ze vier zelf geknutselde potten zien. Op de eerste is een plaatje van een romantisch bed met lades geplakt, uitgeknipt uit de Leen Bakkerfolder. Dit is het lange termijn doel. Het tweede potje is voor het korte termijn doel, een pyjama. Dan is er nog een potje sport/opleiding ('weet ik nog niet') en een potje 'het goede doel' ('Kika'). 'Zodra de reclamefolders hier binnenkomen gaan we knippen,' vertelt Matilda. 'Laat die kinderen maar lekker dromen van villa's met zwembaden en stallen vol paarden. Ze sparen



met stuivers, maar ze sparen wél. En het werkt.' Tevreden wijst ze op het nieuwe behang, dat haar eigen lange termijn doel was. 'Als je weet waar je naartoe wilt, dan zul je dat bereiken. Dat is de kracht van visualisatie. Ik vertel mijn kinderen dat ze alles kunnen worden wat ze willen en we kijken alleen maar, vol goede moed, naar de toekomst. Stilstaan brengt je nergens en achterom kijken heeft geen enkele zin.'

SUCCESDAGBOEK

Matilda en haar kinderen houden (bijna) allemaal een succesdagboek bij. Hierin schrijven ze iedere dag minimaal zes punten die goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld 'ik had een acht voor mijn toets', of 'het was vanavond heel gezellig met mijn vriendinnen'. Matilda: 'Door je te focussen op het positieve ga je vanzelf denken in mogelijkheden. En daardoor overkomen je weer positieve dingen. Dat werkt zo met geld, maar ook met alle ander dingen in het leven. Ongemerkt bepaal je zelf hoe je leven eruit ziet.'

TABOE 'Geld is één van de laatste taboes in Nederland,' meent Matilda. 'Geld stinkt, geld maakt niet gelukkig... We zijn met die spreekwoorden opgevoed en hebben allemaal geleerd dat we eigenlijk niet over geld horen te spreken. Ik vind dat eigenlijk nergens op slaan. Hád ik maar kunnen praten over geld. Dan was ik er nooit zo bang voor geweest, en was het mischien nooit zo ver gekomen.'

BRIEFJES IN DE SUPERMARKT Ondanks het feit dat Matilda niet wil omkijken, ligt in het verleden natuurlijk wel de basis van haar huidige huishouden. 'De periode tussen het moment waarop ik doorhad wat er aan de hand was en het moment dat ik eindelijk in de schuldsanering terecht kwam was verschrikkelijk,' vertelt ze. 'Ik probeerde als een gek alles af te betalen, maar rende alleen maar achter de feiten aan. Mijn huur van € 900 liep vanwege alle aanmaningen, incassokosten en uiteindelijk ook nog de kosten van een rechtszaak op naar

'Ik heb € 700 in de maand te besteden. Ik kan alles kopen wat ik wil.'



Jaimy-Lee van 11 haalt enthousiast haar spaarpotten van boven. Inderdaad, meervoud. Vol trots laat ze vier zelf geknutselde potten zien met allemaal een ander doel.

€ 4.000 – ik maakte in die periode mijn enveloppen niet open, stak mijn kop in het zand. Zodom! Iedere week had ik wel een deurwaarder op de stoep staan. Ik dichtte het ene gat met het andere. Een situatie waar ik nooit meer naar terug wil.'

Matilda startte een Facebookactie en hing briefjes op bij de Albert Heijn. Haar vraag: dit is mijn situatie, wilt u zo vriendelijk zijn om één euro over te maken aan de deurwaarder? Het lukte haar – 'in Almere wonen zoveel lieve mensen!' – maar de actie was een druppel op een gloeiende plaat.

Gelukkig heeft ze nu hulp. Als het goed is, is Matilda over tweeënhalf jaar schuldenvrij. Ze wil dolgraag weer een eigen bedrijf, dat ze dit keer zelf gaat runnen! Daarnaast hoopt ze haar boek te kunnen uitgeven. 'Omdat ik hoop daarmee anderen te kunnen helpen en te inspireren Mijn manuscript is vooral gericht op gezinnen met kinderen. Ik wil anderen laten leren van de fouten die ik gemaakt heb.'