



4 OKTOBER 2014
VERTREK VANAF: ALICANTE

Alicante ESP

Abu Dhabi UAE

Sanya CHN

Auckland

Southe



Check de tablet versie voor de complete route!

Volvo Ocean

High speed om de wereld

Acht maanden lang op het water. In een afmattend ritme van zeilen, eten, slapen. Vier uur op, vier uur af. Metershoge golven op de Zuidelijke Oceaan, onweer op de Pacific, vrieskou op de Chinese Zee. De Volvo Ocean Race is het meest tot de verbeelding sprekende zeilevent ter wereld. Voordekker Gerd-Jan Poortman vaart dit jaar voor de derde keer mee. Aan Thuishaven Magazine vertelt hij wat hem allemaal te wachten staat.



“Wat me staat te wachten? Tja...” Gerd-Jan haalt vragend zijn schouders op. Ook hij heeft het antwoord niet. Al voer hij twee keer eerder de race. Eén keer als bemanning van een jeugdteam en vorig jaar in Team Delta Lloyd dat last minute werd samengesteld.

“Ondanks mijn ervaring blijft deze race één groot avontuur, want de elementen heb je niet in de hand en zijn op z’n zachtst gezegd onvoorspelbaar. Maar ik kan wel vertellen dat we uitermate goed zijn voorbereid en dat alle ingrediënten om te winnen dit jaar aanwezig zijn.”

Alle ingrediënten om te winnen zijn aanwezig

De Volvo Ocean Race 2014 vertrekt 4 oktober vanuit het Spaanse

Alicante. Via de media is de race op de voet te volgen en ons Hollandse hart gaat uiteraard het meest uit naar de Nederlanders die meedoen. Behalve Gerd-Jan is dat onder andere schipper Bouwe Bekking voor Team Brunel en Carolijn Brouwer in de damesboot. Op de vraag of Gerd-Jan met zijn deelname aan de reis alles uit zijn leven haalt, reageert hij nuchter. “Ik hou van het avontuur en ik heb er enorm veel zin in, maar als je het hebt over wat mij werkelijk gelukkig maakt, dan denk ik eerder aan mijn vrouw en mijn twee kinderen. Zeilen is mijn passie, maar ook mijn werk. Ja, zo simpel is het.” Gelukkig kan hij op alle negen stop-overs zijn gezin even in zijn armen sluiten.

IJzeren discipline

Uiteraard willen we voor dit jeugdnummer nog wel even weten wat je nodig hebt om professioneel oceaanzeiler te worden. “Het is een combinatie van factoren. Natuurlijk moet je een winnaarsmentaliteit hebben. Je moet gemotiveerd zijn, een goede conditie hebben en kunnen functioneren in een team. Aan boord is geen enkele vorm van privacy. Maar het allerbelangrijkste is dat je zeilen echt heel erg leuk vindt. Want alleen zo hou je het vol.” Zorg dat je heel goed wordt, maak veel uren, maar blijf vooral lachen. *Succes is a journey, not a destination.*”